



# Het verhaal van Nutty, Nity en Nellie

Een verhaaltje voor het slapengaan

PHILIPS  
AVENT



In een bos, niet ver hiervandaan  
Woonden drie vriendjes die dol waren op elkaar  
Ze waren net zo oud als jij en ze hielden van spelen  
Ze dansten en kletsten en lachten de hele dag  
Nutty de eekhoorn klom altijd in bomen  
Nity de vogel was slim en kon al lezen  
Maar de schattigste was een mooi meisje  
Nellie de olifant was een plaatje om te zien



Het was een mooie ochtend en de zon scheen  
Nity wilde een boek lezen en Nutty wilde rennen

Maar Nellie was stil en wilde niet spelen  
Ze vertelde haar vriendjes dat ze niet blij was vandaag

Ze wist niet waarom, maar ze was een beetje droevig  
Ze had heel veel knuffels van mama en papa gekregen

En voor het ontbijt had ze aardbeien gegeten  
Maar toch was haar lach verdwenen en ze had nu een frons



Nutty en Nity probeerden Nellie te laten lachen  
Ze maakten grapjes en gingen lekker op stap

Maar Nellie moest nog steeds bijna huilen  
En ze kon haar vriendjes niet vertellen waarom

Nutty deed allemaal gekke dingen om haar te laten lachen  
Hij struikelde en viel, en krom zelfs in de nek van een giraf

Hij trok gekke gezichten en gedroeg zich als een clown  
Maar wat hij ook deed, Nellie bleef droevig



De twee vriendjes werden er ook een beetje droevig van  
Het leek wel of Nellie betoverd was

Hoe konden ze hun vriendje opvrolijken?  
Ze zouden Nellie zelfs hun favoriete speelgoed willen geven

En toen kwam Nity op een goed idee  
Hij had iets gezien in de mensenwereld

De mensen gaven iets aan hun kindjes  
Een speen om rustig te worden



Misschien zou een van die mensen willen helpen  
En een speen aan de verdrietige Nellie willen geven

Misschien is er een grote jongen of meid  
Die geen speen meer nodig heeft en Nellie blij wil maken  
Dat zou geweldig zijn, maar hoe krijgen we dat voor elkaar?  
Roep eerst Nellie, zodat iedereen het hoort

En laat je speen dan 's avonds op de vensterbank liggen  
Dan komt Nity de vogel om de speen mee te nemen



Als jij je speen aan Nellie geeft, kun je haar weer laten lachen  
Nutty en Nity halen de speen op en dan...

Ben je echt een grote jongen of meid  
En Nellie en haar vriendjes vinden je dan heel lief!

Maak Nellie weer blij en geef haar je speen cadeau  
Misschien zie je Nity vanavond langsvliegen

Maar één ding is zeker:  
Je krijgt nu een hele dikke knuffel!



Colofon

Art direction

Story

Illustrations

Lukkien B.V., Ede, The Netherlands

H.W.A Kok

S.J. Kleian